



Beste lezers,

Met deze feestdagen lijkt het ons een ideaal en mooi moment om jullie allemaal nogmaals hartelijk te danken voor de interesse en vrijgevege steun aan de AnFoundation en dus aan HELP in Tamatave, Madagaskar. Net na mijn vertrek uit Madagaskar heeft HELP een facebook pagina (in het engels) aangemaakt waarop jullie op regelmatige basis kunnen volgen wat er bij HELP gebeurt. Een directe link hiernaar kunnen jullie vinden op de AnFoundation website <http://www.anfoundation.be/projects/project-help-madagascar/>

Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar namens ANFoundation.

Op de foto in bijlage zien jullie de voltallige familie Baldwin-Radford (HELP). Van links naar rechts, Kitika, Rafily, Colin, Kim en Angelo. Rafily is de nieuwste zoon in het gezin en hieronder kunnen jullie zijn achtergrond lezen.

“Rafily woont sinds september 2011 bij de Radford familie. Rafily is Kitika’s biologische jongste broer – ongeveer 6 jaar oud – en woonde eerst op het platteland bij zijn moeder Faustine en zijn grootvader. HELP ging op zoek naar Kitika’s moeder om papierwerk voor zijn adoptie in orde te brengen en toen Faustine in Tamatave aankwam was ze vergezeld door haar vader, Rafily en een nicht met haar baby.

Het werd direct duidelijk dat er serieus iets mis was met Kitika’s biologische moeder. Ze werd naar de psychiater gebracht en 2 weken gehospitaliseerd samen met haar vader als verzorgend familielid. De zwaar ondervoede Rafily kon niet in de psychiatrische afdeling blijven bij zijn geesteszieke moeder en werd ‘tijdelijk’ ondergebracht bij de Radford familie.

Na 2 weken behandeling verklaarde het hoofd van de psychiatrische dienst dat Faustine niet in staat is om een kind groot te brengen en de noodzakelijke zorgen te geven. Rafily kon dus niet terug naar zijn biologische moeder en grootvader. Ook het nichtje liet verstaan dat ze vreesde dat Rafily riskeerde te sterven als hij terug naar het platteland zou gestuurd worden.

Hoewel Kim en Colin aanvankelijk niet van plan waren om Rafily voor lange termijn op te vangen – hetzelfde scenario als met Angelo en Kitika – raakte Rafily zeer gehecht aan het koppel, vooral aan Colin die niet van zijn zijde mocht wijken. Rafily werd behandeld voor verschillende parasieten en kreeg een goede portie dagelijks voedsel. Zoals typisch is bij ondervoede kinderen was Rafily geobsedeerd door voedsel en overat hij zich regelmatig. In het begin was hij zeer zwak maar het gezonde en gebalanceerde dieet tesamen met liefde en goede verzorging deed opnieuw wonderen. Hoewel Rafily de grootte heeft van een kind van 2 of 3 jaar oud, weten de Radfords dat hij ongeveer 6 jaar moet zijn. Ze baseren zich hiervoor op zijn gebit ; zijn definitieve tanden begonnen uit te komen sinds hij goede voeding kreeg. Ik herinner me toen ik hem voor het eerst zag, juist na zijn komst bij Kim en Colin, dat Rafily een grote opgeblazen buik had, diepliggende ogen en hij keek me aan met een wezenloze blik. Er was aanvankelijk weinig interactie met Angelo en Kitika; hij had nooit contact gehad met andere kinderen . Naarmate hij sterker en gezonder werd, kon je hem bijna van dag tot dag zien veranderen; hij kwam op kracht en speelde meer met zijn broers en raakte zeer gehecht aan het familieleven. Het werd een volledig ander kind dat nu lacht, rondloopt en zijn grotere broers imiteert en hij is ongelofelijk grappig. Hij gaat naar school (kleuterschool) samen met Kitika en Angelo. Hij glundert en geniet ervan om naar school te gaan in uniform met zijn boekentasje.

Kitika en Rafily’s moeder en grootvader komen één keer per maand van het platteland naar Tamatave voor verdere medische behandeling van Faustine. Langzamerhand helpt ze eveneens met het papierwerk dat de Radfords nodig hebben om het adoptieproces van de beide jongens te starten en hun paspoorten te regelen. Hoewel de behandeling een lichte verbetering in Faustines toestand heeft teweeg gebracht, is het duidelijk dat de beslissing van de psychiaters om Rafily uit het gezin te halen, goed was omdat ze geestesziek is. De Radfords helpen de familie

om een kleine bungalow te bouwen in lokaal materiaal op het platteland en zo hun levenskwaliteit te verbeteren. De familie is zo arm dat ze niet eens hun eigen dekens, kookpot, lepels en borden hadden tot ze die van HELP kregen.

Ik had een zeer fijn afscheidsdiner met de hele Radford familie voor mijn vertrek met driedubbele omhelzingen van de 3 broers. De dag dat ik uit Tamatave vertrok eind september, zeer vroeg in de morgen aan het 'taxibrousse' busstation, zag ik 3 malgache vlaggetjes wapperen in de handen van Angelo, Kitika en Rafily. Ze waren vroeg opgestaan samen met Kim en Colin om afscheid te nemen. Het was voor mij een emotioneel moment omdat ik gedurende mijn 4 jaren in Madagaskar zeer gehecht ben geraakt aan deze familie. Ik voel me bevoorrecht hen te kennen en getuige te zijn van de bijzonder goede werken die ze doen met HELP. Ik heb zowel Kitika als Rafily in zeer zware ondervoede toestand zien toekomen in het gezin en zien transformeren tot gezonde, lieve kinderen met kans op een betere toekomst. Angelo, de oudste was al een geweldig kind toen ik toekwam maar hem zien evolueren, goed leren op school en zeer beschermend naar zijn broertjes is heel uniek. Ik ben geregeld in contact via email met de familie. Kitika en Rafily hebben net een zware periode van waterpokken achter de rug maar zijn nu weer beter.

Net voor ik op de bus stapte vertelde Kim me dat ze niet van plan waren nog een kind in hun gezin op te nemen. Maaraangezien Rafily het nu zo goed doet en daarenboven de biologische broer is van Kitika is het ondenkbaar dat hij niet volledig meer deel zou zijn van de familie. Ze zijn zich bewust van de levenslange toewijding en verantwoordelijkheid."

AN

<http://www.anfoundation.be>

<http://www.helpmg.org>

ANFoundation BANKNUMMER: 735-0229272-49 IBAN BE 97 7350 2292 7249 BIC : KREDBEBB

Nieuwjaarsgedicht

van Omar-I-Chayyâm (1050-1132), Perzische dichter en geleerde, wis-en sterrenkundige, vrijdenker en atheïst:

*Lijkt water van de stroom of de wind der hei
Zo ging alweer een levensdag voorbij.
Er zijn twee dagen waar ik nooit om treur :
de dag die om is en die wacht op mij.*

Irma Bollen